

Paul Luyten

1958 - 2024





*Hij stond vol in het leven
had nog vele plannen
maar verraste ons en iedereen.*

Na een leven van zorg en toewijding voor anderen
werd ons ontnomen

Paul Luyten

Lydia Akkermans

Geboren te Essen op 6 januari 1958 en is
in het AZ Klina te Brasschaat
rustig ingeslapen op 7 november 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Paul tijdens de uitvaartdienst in de kerk van
St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk
vrijdag 15 november 2024 om 11:00 uur,
waarna we hem te ruste leggen in het urnenveld
op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk (Dreveneind 1),
vrijdag vanaf 10:40 uur.

Hij zal steeds verder leven in de harten van:

Lydia Akkermans

zijn echtgenote

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Luyten, Akkermans, Van de Reysen, Aerts.

Rouwadres: Familie Luyten - Akkermans
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be